

Fakta om døvhed

Den største årsag til, at børn fødes døve, er arvelige forandringer. Personer, som er født døve og vokset op uden hørelse, anvender tegnsprog. De fleste døve ser sig som en sproglig og kulturel minoritet, og ikke som "handicappede". Når døve er sammen og anvender tegnsprog, ophæves de sproglige udfordringer, der ellers kan opstå i kontakt med det øvrige samfund.

For døve med tegnsprog som modersmål er dansk et fremmedsprog. Som med alle fremmedsprog er der nogle, som bliver bedre til det end andre.

Det gamle ord "døvstumme" er misvisende. Døve er ikke stumme i betydningen "mangler stemmen". Men det er meget svært at lære at tale et sprog, som man ikke selv kan høre. Derfor er det ikke alle døve, der tilegner sig et forståeligt talesprog.

Som døv eller svært hørehæmmet kan det være vanskeligt at få de samme informationer, som hørende personer automatisk har adgang til via overhøring. Derfor skal døve være særdeles aktive for at få de samme informationer som hørende. Døve benytter sig af nyheder med tegnsprogstolk, netaviser mv.

Næsten alle som fødes døve i dag får CI

I de seneste 20 år har de fleste døvfødte børn fået indopereret et CI i løbet af deres første leveår. Nogle af disse børn vil fortsat have behov for visuel kommunikation, men mange af dem klarer sig med diverse tekniske hjælpemidler.

Døve voksne som får CI

Personer, som er født døve og som er vokset op uden et talesprog, vil ikke kunne udvikle et talesprog, selvom de får CI som voksne. Det skyldes bl.a., at hjernen hos voksne ikke længere er i stand til at udvikle et hørecenter, som kan fungere godt nok til at behandle lydindtryk og omsætte dem til taleforståelse. CI'et kan i stedet give dem information om de lydlige omgivelser.

Denne gruppe vil fortsat have tegnsprog som deres primære sprog og have behov for tilbud på tegnsprog samt tegnsprogstolk resten af livet.

Døvblevne

Døvblevne er personer, som bliver døve på et senere tidspunkt i livet – altså efter at de er begyndt at høre og tale dansk. Døvblevne vil kun i sjældne tilfælde lære tegnsprog. De vil typisk anvende en anden form for visuel kommunikation, fx tegnstøttet kommunikation. De vil fortsat opleve at have deres tilhørssted i den hørende kultur. Nogle døvblevne kan have god gavn af et CI.

Det anslås, at der er

- omkring 4000 kulturelt døve i Danmark, dvs. personer, som er født døve og vokset op med tegnsprog
- mellem 1500 og 2000 døvblevne i Danmark, dvs. personer, som er født hørende og er vokset op med dansk som første sprog, men som siden har mistet hørelsen helt og ikke længere kan bruge den til kommunikation
- omkring 6000-7000 svært hørehæmmede, som har så lidt hørelse, at de oplever meget store vanskeligheder med kommunikation
- omkring 1200 personer, som er født døve og har fået indopereret et CI i løbet af de sidste knap 20 år